

...

SCENE 7 - SLOTTET

STEDMODEREN ind.

STEDMODEREN
Lille Spejl
Lille spejl på væggen der
Hvem er skønnest i ...

Pludselig stikker SPEJLET hovede og overkrop ud.

SPEJLET
Her er lukket!

STEDMODEREN
Hvor vover du? Jeg er Dronningen.

SPEJLET
(ser surt på Stedmoderen)
"Dronningen" - det kan jo enhver komme
og sige.

STEDMODEREN
Spejl. Taler du altid sandt?

SPEJLET
Seføli taler jeg altid sandt. Jeg er
jo det magiske spejl, der altid taler
sandt. Ergo taler jeg altid sandt.
Ellers ville jeg jo ikke være spejlet,
der altid taler sandt. Så ville jeg
være spejlet, der altid taler løgn,
men så havde det været en anden
hist...

STEDMODEREN
Spejl! Spørg mig om noget, som kun
jeg, dronningen, kan svare på.

SPEJLET
Har De NemID?

STEDMODEREN
Det må være din spøg?

SPEJLET
Ja, det er det faktisk. Hvad så med den
her: Hvad er klokken?

STEDMODEREN

Det siger da ikke noget om jeg er
dronning eller ej!

SPEJLET

HVAD ER KLOKKEN?

STEDMODEREN

Den er halv fire.

SPEJLET

De har fuldstændig ret! De er den De
er! Velkommen velkommen. Hvad kan jeg
gøre for Dem, oh høje Dronning?

STEDMODEREN

Hvordan kan det spørgsmål bevise,
hvem jeg er?

SPEJLET

Det kan det heller ikke. Var det Deres
spørgsmål for så vil jeg gå tilbage
til min frokost?

STEDMODEREN

Nej. Mit spørgsmål lyder således:
Hvem er den skønneste i landet her?

SPEJLET

Aha, altså "hvem er den skønneste i
landet her"? Hvad er det lige præcis
vi taler om? Skønneste
landskabsmalere? Fiskefabrikanter?
Yogalærere? Undervognsbehandlere?
Guitarister? Jordmødre? Game
designere?
Statsbane-person-befordrings-eksped
itions-kontor-assistenten? Eller
pædagoger?

STEDMODEREN

Øh. Nej.

SPEJLET

Lakridser? Skønneste lakridser?

STEDMODEREN

Nej! Kvinder!

SPEJLET

Ah, skønneste "kvinder".
(smasker med læberne)

STEDMODEREN

Ja. Hvem er den skønneste kvinde i
landet her?

SPEJLET

Nej! Det vil De ikke spørge om.

STEDMODEREN

Jo, jeg vil.

SPEJLET

Det vil De ikke, hvis De vidste, hvad jeg ved.

STEDMODEREN

Det er jo det, jeg vil. Og jeg ved jo ikke, hvad du ved.

SPEJLET

Præcis, og tro mig, hvis De fik at vide, hvad De ikke ved, ville De ønske, at De ikke vidste det efter De havde fået det at vide.

STEDMODEREN

Så hold dog mund!

SPEJLET

Så kan jeg ikke svare på spørgsmålet!

STEDMODEREN

Spejl! Bare svar på mit spørgsmål.

SPEJLET

Meget vel da! Men så lyt:
Den skønneste i landet her,
Oh høje Dronning,
er... SNEHVIDE!

STEDMODEREN

Men det plejer da altid at være mig?

SPEJLET

Men nu er det Snehvide. Snehvide er skønnere end De. Det var det, jeg sagde. De ville ønske, De ikke vidste det, når De vidste det. Så, nu går jeg til frokost, inden fiskefiletterne er udsolgt!

SPEJLET ud.

STEDMODEREN

Åhhh! Igor! IGOR!!!!

IGOR ind.

IGOR

Deres Kongelige Højlydthed kaldte!
Jeg kommer så hurtigt mine korte ben

kan bringe mig! Til tjeneste, Deres Umådelighed!

STEDMODEREN
Nu fjerner vi hende.

IGOR
God ide! Fuldt og aldeles. Glimrende idé. Lad os fjerne hende! Hvem taler vi om i øvrigt?

STEDMODEREN
Ti stille, tåbe.

IGOR
Som De befaler. Jeg skal være stille. Helt stille. Zip zip zip. Slut. Ikke en lyd. Hør! Nu er der helt stille. Ikke et ord slipper ud. Zip zip! Tavs som graven. Ikke fem ord forlader mine læber. Helt stille! Slut.

STEDMODEREN
Hent jægeren!

IGOR
Javel, Deres Majestrækkelighed. Med det samme!

IGOR ud.

STEDMODEREN
Jeg skulle have ryddet hende af vejen med det samme, men jeg tøvede. Det gør jeg ikke mere. Nu skal Snehvide dø!

SCENE 8

JÆGEREN ind.

JÆGEREN
Deres Majestæt.

STEDMODEREN
Jæger? Du har været her siden min kære mands tid?

JÆGEREN
Siden jeg var dreng. Jeg husker stadig, da han blev født. Æret være hans minde, Deres Majestæt.

STEDMODEREN

Kan jeg betro dig, min ærlige og trofaste støtte igennem alle disse år, en ganske særlig opgave, som skal udføres i den dybeste hemmelighed?

JÆGEREN

Naturligvis, Deres Majestæt. De kan stole på mig.

STEDMODEREN

Så lyt: bring Snehvide til den dybeste del af Mørkeskoven, hvor du snitter hendes hals over. Til sidst skærer du hjertet ud af hendes bryst og bringer det til mig som bevis.

JÆGEREN

Javel. Hent Snehvide og før hende til Mørkeskoven og... *snitter halsen over?* Prinsesse Snehvide!? Det er jo Deres egen steddatter?!

STEDMODEREN

HVAD? Vender du mig ryggen her i farens stund?

JÆGEREN

NEJ! Nej.

STEDMODEREN

Jo. Du vender mig ryggen.

JÆGEREN

Nej. Jeg adlyder. Hvis De har besluttet... at Snehvide skal føres ud i skoven og have snittet halsen over, så må det være, fordi De har Deres vægtige grunde.

STEDMODEREN

Du glemte: bring mig hendes hjerte!

JÆGEREN

Javel, Deres Majestæt.

STEDMODEREN

Med det samme!

JÆGEREN

Hendes hjerte.

STEDMODEREN ud.

SCENE 9 - SKOVEN

SNEHVIDE ind.

SNEHVIDE
Solen skinner i det grønne græs og de
saftige blade i træernes kroner.

JÆGEREN
Ja, her er grønt.

SNEHVIDE
Hvornår har jeg sidst duftet foråret?
Jeg må lige mærke græsset.

JÆGEREN
Javel, Deres Majestæt.

SNEHVIDE
Jah. Det er blødt og skønt og dufter
af sol og sommer. Jeg elsker at mærke
det.

JÆGEREN tager kniven frem og går hen mod den intetanende
SNEHVIDE.

SNEHVIDE (CONT'D)
Kan du huske, den gang vi legede
skjul? Jeg gemte mig herinde. Og du
kunne ikke finde mig. Åh. Hvorfor har
du den store kniv i hånden? Er der
noget galt, Jæger?

JÆGEREN
(hvviser hæst)
Bare vend Dem om, Snehvide.

SNEHVIDE
Hvad vil du?

JÆGEREN
Vend Dem nu bare om.

SNEHVIDE
Vil du slå mig ihjel?

JÆGEREN
Deres stedmoder. Hun sagde...

JÆGEREN hæver kniven.

SNEHVIDE
Åh nej, stakkels os alle sammen!

JÆGEREN vil slå SNEHVIDE ihjel! Men så tøver han.

JÆGEREN

Jeg kan ikke. Jeg har kendt dig siden du var en stump. Din stedmoder er efter dig, prinsesse. Hun hader dig.

SNEHVIDE

Ja, det ved jeg da ligesom godt.

JÆGEREN

Nej. Hun hader dig rigtigt. Jeg skulle slå dig ihjel. Snitte din hals over og derefter skære dit hjerte ud og tage det med tilbage til hende. Sådan hader hun dig. Skynd dig ind i skoven, Snehvide, og kom aldrig mere tilbage. Jeg fanger et vildsvin og tager dets hjerte med til Dronningen i stedet for. Men pas på. Skoven er fuld af farlige dyr.

SNEHVIDE

Åh nej!

JÆGEREN ud.

...

SCENE 15

DVÆRGENES SANG - intro.

HAKKE & SPADE (O.S.)

(synger)

Vi er dværge. Vi er glade.

Ha ha ha hi ha ho

Vi er Hakke. Vi er Spade.

Ha ha ha hi ha ho

Ha ha he hi ho hu hy

Hæ hø ... HÅÅÅÅ!

(fløjter)

SCENE 16

HAKKE og SPADE til syne i hver sit vindue.

HAKKE

(taler)

Ah! Nu skal det gøre godt at sidde ned og få fødderne op efter en lang dag i minen.

SPADE

(taler)

Uh! Hvor skal jeg nyde at læne mig tilbage i stolen og se mig omkring i vores hyggelige stue.

HAKKE

Ih! Hvor skal jeg nyde min dejlige dampende varme kop HVAD!

SPADE

Hvad 'hvad'?

HAKKE

(hvisker)

Shh!

SPADE

(hvisker)

Jeg siger ikke et hak, Hakke.

HAKKE

(hvisker)

Ti stille, din spade, Spade. Kom. Vi går.

SPADE

(hvisker)

Hvorfor hvisker vi?

HAKKE

Vi er gået forkert!

SPADE

Hvad?

(tjekker - får et chok!)

Du har ret. Vi er gået forkert. Sådan ser vores hjem ikke ud. Lad os gå. Men. Hakke?! Det ligner altså udenpå.

HAKKE

Men hvad er der så sket med vores stue?

SPADE

Den må være gået i stykker, Hakke.

HAKKE

Nej! Der har været nogen!

SPADE

Lige mine ord. Der har været nogen.

HAKKE og SPADE forlader vinduet og går "indenfor". Pludselig stopper SPADE og HAKKE støder ind i SPADE.

HAKKE & SPADE
ÅH! SHHH!

SPADE
Måske er de stadig i huset!

HAKKE
Det er altså uhyggeligt.

SPADE
Kik dig rundt.

HAKKE
Kik dig selv rundt.

SPADE
Du kan da bede ordentligt!

HAKKE
Du kan da selv være en bede... ÅH!

HAKKE peger.

SPADE
Min gode stol er knust?!

HAKKE
Min tekop er smadret?!

SPADE
Min potted plante er gået itu?!

HAKKE
Og bordet?!

SPADE
Hvad er der foregået her?

HAKKE
Et kæmpe uhyre har hærget!

HAKKE og SPADE går baglæns mod hinanden.

SPADE
Åh! Har du set et uhyre?

HAKKE
Nej. Har du?

SPADE
Næ. Her er ingen andre end...

De støder baglæns sammen og forskrækker hinanden.

HAKKE & SPADE
Wuah! SHHH!

HAKKE
Pyha, godt det bare var dig.

SPADE
Hvem skulle det ellers være?

HAKKE
Huh?!

HAKKE ser SPADE nærmere an.

SPADE
Hvad - er - det - du - laver, Hakke?

HAKKE
Shhh. Jeg undersøger, om du er dig,
eller om du er en anden.

SPADE
God idé. Man kan aldrig være for
forsigtig!

SCENE 17

SNEHVIDE ind. HAKKE og SPADE ser SNEHVIDE.

HAKKE & SPADE
ET SPØGELSE!

SNEHVIDE
Et spøgelse? Hvor?

ALLE
WUAHH! SHHH!

SNEHVIDE
Hej! Er det jer, der bor her?

SPADE
Det tror vi nok.

SNEHVIDE
Hej, jeg hedder Snehvide. Ja,
undskyld. Jeg er virkelig klodset,
men det var ikke med vilje. Jeg er
flygtet fra min onde stedmor, som vil
slå mig ihjel...

HAKKE
Men du kan da bare blive her!

SNEHVIDE
Her? Må jeg det?

HAKKE
Her er du i sikkerhed.

SPADE
Her kommer aldrig nogen.

SNEHVIDE
Men vi kender jo ikke hinanden.

HAKKE
Det gør vi heller ikke. Jeg er Spade
og han er

SPADE
Nej, jeg er Hakke og du er

HAKKE
Nej, omvendt. Du er.

SPADE
Nej. Jo. Netop! Omvendt. Altså:

SCENE 18

DVÆRGENES SANG

HAKKE & SPADE
(synger)
Vi er dværge. Vi er glade
Ha ha ha ha hi ha ho
Vi er Hakke, vi er Spade
Ha ha ha ha hi ha ho
Ha ha he hi ho hu hy
Hæ hø ... HÅÅÅÅ!

Vi sliber diamanter
Guld og sten med skæve kanter
Vi graver i en mine
dagen lang

Ha ha he hi ho hu hy
Hæ hø ... HÅÅÅÅ!

Når klokken den er slået
Og dagen den er gået
Så går vi atter hjemad
med en sang

Ha ha he hi ho hu hy
Hæ hø ... HÅÅÅÅ!

Vi er dværge vi er glade

Ha ha ha ha hi ha ho
Vi er Hakke og Spade
Ha ha ha ha hi ha ho

Ha ha he hi ho hu hy
Hæ hø ... HAAAA!

SCENE 19

SNEHVIDE
(taler)
Jeg troede, dværge var små!

SPADE
(taler)
Det er vi da også.

HAKKE
Det er da bare dig, der er lille. Vi
er de syv dværge!

SPADE og HAKKER bukker dybt.

SNEHVIDE
Jamen, hvor er så de andre fem?

SPADE
De andre hvad?

SNEHVIDE
De andre fem? Skal der ikke være syv?

HAKKE
Vi ér syv.

SNEHVIDE
Sig mig, kan I ikke tælle?

HAKKE
Hvad taler hun om?

SPADE
Det er den der tælleting.

HAKKE
Jeg kan da godt tælle!

SPADE
Så gør det!

HAKKE

Ok... Men så lad vær med at glo imens.
Så kan jeg ikke. En! Syv! En - syv!
Siger du så, at jeg ikke kan tælle!
Eller hvad? En syv!

SNEHVIDE

Det er jo ikke at tælle.

SPADE

Der kan du bare høre! "En syv"?! Det
er jo ikke at tælle.

HAKKE

Så gør du det måske!

SPADE

Næ!

HAKKE

Han kan ikke.

SPADE

Vel kan jeg da så.

HAKKE

Så gør det.

SPADE

Ahem! En-mumle-mumle-mumle-syv!

HAKKE

Man kunne jo ikke høre noget.

SPADE

Det kunne da man vel i hvert fald!
En-mumle-mumle-mumle-syv!

HAKKE

Du snyder!

SPADE

Siger du, at jeg snyder?

HAKKE og SPADE er lige ved at komme op og slås.

SNEHVIDE

Hakke og Spade! Vil I lære at tælle?

SPADE

Jamen, gør det ikke ondt?

SNEHVIDE

Nej, det er meget nemt.

...

SCENE 25

SNEHVIDE
Nå, men så må jeg vel hellere komme i gang.

Der lyder et tordenbrag. I det samme åbner et vindue, hvor DEN GAMLE KONE (STEDMODEREN i forklædning) står.

DEN GAMLE KONE
Goddag unge dame...

SNEHVIDE vender sig forskrækket.

SNEHVIDE
Beklager, her er ingen hjemme.

DEN GAMLE KONE vakler og lader, som om hun besvimer.

DEN GAMLE KONE
Åh, jeg får det så dårligt. Ralle.

SNEHVIDE
Hvad sker der?

DEN GAMLE KONE
Det må være den stærke sol og den lange vej jeg er gået. Kan jeg få et glas vand måske, min søde ven?

SNEHVIDE
Et glas vand? Øh, jo. Selvfølgelig.

DEN GAMLE KONE
Åh, det er uhyre venligt. Det er trykkende varmt i dag, og jeg har gået mange mil. Men så fandt jeg huset her. Heldigvis.

SNEHVIDE rækker et glas vand til DEN GAMLE KONE.

SNEHVIDE
Værsgo.

DEN GAMLE KONE drikker.

DEN GAMLE KONE
Tak. Åhh, det var dejligt. Hvad laver sådan en fin ung dame her ude i skoven?

SNEHVIDE
Åh, jeg er bare på besøg. Familie.

DEN GAMLE KONE
Åh, familie besøg. Så hyggeligt. Må jeg give dig en gave? Som tak for din venlighed?

SNEHVIDE
En gave til mig?

DEN GAMLE KONE
Ja, nu har du vist dig så venlig, så vil jeg også vise mig venlig. Rigtig venlig. Kunne du tænke dig et æble?

DEN GAMLE KONE rækker et knaldrødt æble til SNEHVIDE.

SNEHVIDE
Det behøver De slet ikke.

DEN GAMLE KONE
Åh, tys pjat. Det er et dejligt æble. Værsgo.

SNEHVIDE
Jamen, jeg er ikke sulten lige nu.

DEN GAMLE KONE
(klagende)
Åh, så hun kan ikke lide min gave.

SNEHVIDE
Jo jo, det er bare fordi...

DEN GAMLE KONE
Så tag det dog!

SNEHVIDE tager æblet.

DEN GAMLE KONE (CONT'D)
Skal du ikke smage?

SNEHVIDE
Det dufter dejligt.

DEN GAMLE KONE
Tag en bid af det dejlige æble.

SNEHVIDE bider i æblet.

SNEHVIDE
Åh, jeg får det dårligt.

SNEHVIDE falder om.

DEN GAMLE KONE

Det var jo pørelet! Der fik jeg dig,
Snehvide. Sådan går det, når man bider
i det sure æble! Nu er du ikke skønnest
mere! Mwar har har! Nu er der kun mig.
Mig! Mig!

DEN GAMLE KONE går sin vej.